

Prentenboek



Voor het eerst naar school...

Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat



VEEL LEESPLEZIER!

Team BS Witheim

Basisschool Witheim
Hilleslagerweg 32
6281AE Mechelen
Tel.: 043-4559059



E-mail: info.witheim@innovo.nl



Hallo!!

Hallo -----



Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas.

Dit boek gaat over onze school, dan weet je alvast een beetje wat er allemaal op school gebeurt. Kijk maar gauw verder!



Eerst kom je binnen in onze gang. De kinderen komen samen met papa en mama naar binnen en nemen bij de deur van de klas afscheid van papa of mama.



De eerste keren mag papa of mama natuurlijk wel mee naar binnen, want voor jou is nog alles helemaal nieuw.

Je jas krijgt een plekje op de kapstok, aan de kant van groep 1. De tas mag in de opbergruimte onder de kapstok. Het is handig dat papa en mama daar jouw naam opschrijft. Het is het beste als je zelf je jas ophangt en je tas opruimt, dan vind je alles ook snel weer terug.



Jouw
heten

Marion. Zie je ze al? Kom maar snel binnen.

juffen
Peggy en



Dit is onze klas. In de klas staan alle stoelen in de kring. Jouw stoel staat er ook. Elk kind heeft een eigen plekje. Kom er maar gezellig bij zitten.





In de kring doen we allerlei gezellige dingen. Wij vertellen zelf iets, de juf leest voor, we leren een versje of een liedje en nog veel meer leuke dingen.



In de klas gaan we ook spelen en werken. Spelen doen we in de hoeken of aan de tafel. Wij hebben een lees-/schrijfhoek, een spelletjeshoek, een themahoek en nog veel meer. Tekenen, knutselen en puzzelen doen wij aan tafel. Wij maken de mooiste kunstwerken!



In jouw klapper bewaren we de werkjes en foto's. Dit verzamelboek krijg je eind groep 2 mee naar huis. Tussendoor bestaat de mogelijkheid om papa of mama de gemaakte werkjes te laten zien.

In de klas hangt ook een groot wit magneetbord. Dat bord noemen we het planbord. Hierop kun je zien wat we op een dag allemaal gaan doen. Er hangen plaatjes van allerlei werkjes. Ook onze namen hanger erop. Soms kiest de juf het werkje dat je mag gaan doen, soms mag je zelf je kaartje bij een werkje hangen, dat je graag doet. Zo weet de juf precies welke werkje de kinderen leuk vinden.



Soms moet je van al dat harde werken naar de wc. Om ervoor te zorgen dat er niet teveel kinderen tegelijk naar de wc gaan, hangen er 2 wc-kettingen. Als je moet plassen, mag je deze omdoen en zelf naar de wc gaan. Als je klaar bent nog even de handen wassen, ketting terug hangen en weer lekker verder spelen.



Na het werken en spelen gaan wij (meestal om 09.45 uur) samen een hapje eten en drinken. Neem jij ook een tussendoortje mee, zoals iets te drinken, een boterham óf een stukje fruit? Om 12.00u eten wij ook samen in de kring.



Wij zijn nu aan het gymmen in de gymzaal. Hier kunnen we lekker rennen, klimmen en klauteren. We doen hier ook allerlei leuke spelletjes, zoals tikkertje, en nog veel



meer. Je hebt hier gymschoenen voor nodig, die de hele week op school blijven in de daarvoor bestemde opbergruimte in de gang. Misschien kan papa of mama vast gymschoenen voor jou kopen. Het liefst zonder veters, maar met elastiek of klittenband, zodat je de schoenen zelf aan kunt doen. Je kunt het aantrekken van de gymschoenen alvast thuis oefenen. Op maandag nemen we een gymtas mee naar school met daarin een t-shirt en een korte broek. We kleden ons die dag altijd zelf om, voordat we naar de gym gaan. Kun jij je al zelf aan- en uitkleden?

Wij gaan ook iedere dag buiten spelen. Om 10.00u en 12.15u. Er zijn allemaal leuke dingen op de speelplaats, zoals fietsen, karren en stepjes. Ook kun je lekker klimmen in het rek, glijden van de glijbaan of in de zandbak spelen. Als het slecht weer is, spelen we samen in de gymzaal.



Wij vieren ook allerlei feesten op school, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen.



Natuurlijk vieren we ook verjaardagen.

Als jij jouw verjaardag viert, krijg je een mooie



kroon en samen zingen we allerlei liedjes voor jou.



Na iedere dag hard werken, loop je samen met jouw juf en de andere kinderen uit jouw klas naar de uitgang. Zie je jouw papa/mama of oppas niet? Loop dan terug naar de juf. Daag!....



***Wij wensen je heel veel plezier in
groep 1***

**Juf Peggy, Juf Marion O. en Juf Marion
M.**